

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (3)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

υνήμως, μιλώντας για την οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία, οι ιθύνοντες των βαλκανικών κρατών, που τη διεκδικούσαν, έδιναν έμφαση

στα συστατικά (γλώσσα, θρησκεία, γεωγραφία, ήθη και έθιμα κ.λπ.) της δικής του ο καθένας εθνικής ιδέας. Το κείμενο, αντίθετα, που αναδημοσιεύουμε σήμερα επικεντρώνεται στον τομέα της οικονομίας, που συνήθως αποσιωπάται ή παρουσιάζεται εξιδανικευμένος, αν και πάντα βρίσκεται στη βάση των εθνικών διεκδικήσεων. Πρόκειται για ανυπόγραφο άρθρο του γερμανοπουσδαγμένου Αθ.Ευταξία, το οποίο ήταν ενταγμένο στην αυτοτελή έκδοση του που είχε κυκλοφορήσει «εν απορήτω» το 1880. Ως ανταποκριτής από το 1877 της Εφεμερίδος της Κολωνίας έχει αποστολή να περιοδεύσει τη Μακεδονία και να κάνει εθνογραφικές μελέτες. Ο ίδιος ωστόσο, διατηρώντας την ιδιότητά του αυτή, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη και αγοράζει εκτάσεις, στο όνομα φίλου του γέρμανού. Έχοντας διαπιστώσει το εύφορο του μακεδονικού εδάφους, τη δυνατότητα αγοράς τοιφλικών από οθωμανούς και την αποδοτικότητα παροιμιών επιχειρήσεων -ο ίδιος δηλώνει ότι είχε πετύχει «πλήρεστατα», αποφασίζει να προτείνει σε έλληνες κεφαλαιούχους να συνδύσουν προσδοκόφορες επενδύσεις και εθνωφελή δράση. Οι ομογενείς, αγοράζοντας τοιφλίκια, χτίζοντας σχολεία και ναούς και μετατρέποντάς τα, έστι, σε παραγωγικές μονάδες και κέντρα του ελληνικού εθνισμού, σύμφωνα με τον Ευταξία, θα μπορούσαν να προσεταιριστούν τους «αμφιβόλων φρονημάτων» σλαβικούς πληθυσμούς και να πείσουν τους πιο σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες, τους εβραίους, να συνεργαστούν με τους Έλληνες. Στα επόμενα χρόνια, προφανώς, η πρόταση του δεν βρήκε ανταπόκριση από τους «ευαφίσιους ομογενείς», στους οποίους

είχε εγχειρίσει τη μονογραφία του. Γ' αυτό στο τέλος της ίδιας δεκαετίας, αν και η συγκυρία είναι λιγότερο συμφέρουσα, ο Ευταξίας ως βουλευτής πλέον επανέρχεται αυνπόγραφα.

Τα παρακάτω αποσπάσματα του άρθρου του έχουν εξαιρετική σημασία, ως σπάνιο δείγμα του ελληνικού πολιτικού λόγου, για την οικονομική πτυχή του Μακεδονικού ζητήματος. Δεν κάνουν μόνο γνωστή την πρόταση για ενεργοποίηση των ομογενών φέροντας επίσης στο φως μια ενδιαφέρουσα πτυχή των σχέσεων Πατριαρχείου και Αθήνας. Κυρίως όμως είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τον τρόπο με τον οποίο οι Ελλήνες ιθύνοντες, μέσα και εξω από το κράτος, αντιμετώπιζαν τα θέματα της πολιτικής οικονομίας και της γεωπολιτικής, τα οποία ο Ευταξίας έμαθε στη διάρκεια των σπουδών του να τα αντιλαμβάνεται με βάση τη γερμανική αντίληψη του «ζωτικού χώρου». Μ' άλλα λόγια, η έλλειψη ανταπόκρισης στην πρότασή του για επενδύσεις στην οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία και ειδικότερα στην περιοχή ακριβώς που αργότερα θα αποτελέσει το πεδίο της αμιατηρής σύγκρουσης ελλήνων και βουλγάρων, σηματοδοτεί μάλλον την απροθυμία των ελλήνων και ομογενών ιθυνόντων για την υλοποίηση του νεοτεριστικού εγχειρήματος, όπως ο Ευταξίας το συνέλαβε με βάση τη θεωρητική του συγκρότηση και την άμεση εμπειρία του. Φαίνεται πως η «εξιδανικής» στο πεδίο της εθνικής ιδεολογίας ήταν αντιτρόφων ανάλογη με τη δυνατότητά τους να παρέμβουν έγκαιρα και δυναμικά στη μακεδονική κοινωνία και οικονομία.

Αγγελική Κωνσταντακοπούλου

Το Μακεδονικό υπό έποψιν οικονομικήν

Ένε ανάγκη και ανάγκη απόλυτος να διατεθώσιν ως τάχιστα Ελληνικά κεφάλαια εν Μακεδονία. Δ' αυτών θα αναζωγονήθη ο νυν φθίνων και μαρανόμενος πλούτον αυτής, αντί να εκμεταλλεύσων υπέρ εαυτών οι ξένοι, αρυδόμενοι εντεύθεν δυνάμεις καθ' ημών, θα χρησιμοποιήσωμεν ημείς υπέρ ημών αυτών. Διά της αποδοτεως Ελληνικών κεφαλαίων εν Μακεδονία ου μόνον οι ημέτεροι ομογενείς θα τύχωσι συνδρομής και υποστηρίξεως; αλλά και πολλοί αμφιβόλων νυν φρονημάτων θα κηρυχθώσιν αναφανδόν υπέρ του ημετέρου εθνισμού, και εκ των αλλοφύλων δε ουκ ολίγους θα προσελκύσωμεν εις αυτόν και την άρχουσαν εν τη χώρα φυλήν, τους Τούρκους θα καταστήσωμεν ευμενεστέρους, εξοικειούντες αυτούς προς ημάς. Πάντες ούτοι απασχολούμενοι δι' Ελληνικών κεφαλαίων και συνδέμοντος προς ημάς δι' υλικών συμφερόντων, δεν θα υποβλέπωσι πλέον ημάς ως εχθρούς, ουδέ θα ουναστίζωνται καθ' ημάν μετά των υπεναντίων, αλλά θα συμπράξωσι μεθ' ημών ως φιλων. Υπάρχει μάλιστα ελπίς να παύσωσι ενεργούντες καθ' ημών και αυτοί οι Εβραίοι, οίτινες υπό άποψιν εμπορικήν απαρτίζουσιν ηδη αξέιν λόγου δύναμιν εν Μακεδονία. Οι Εβραίοι δεν είναι έθνος, αλλά φυλή, πανταχού και πάντοτε επιδιώκουσα το ίδιον συμφέρον, ού χάριν είνε ικανή προς παν έθνος να συμπράξῃ. Όταν εννοήσωσιν ότι ημείς προ ουδεμιάς θυσίας θα υπεχωρούμεν εν Μακεδονία, προκειμένου να διασφάσωμεν τον ημέτερον εθνισμόν, θ' αποφύγωσι βεβαίως τον προς ημάς ανταγωνισμόν, χάριν δ' αυτού του καλώς εννοούμενον συμφέροντός των θα προτιμήσωσι να έλθωσι προς ημάς εις συνεννόησιν. Και οι νυν δε διέποντες τας τύχας του Οθωμανικού Κράτους, βλέποντες ημάς επιδίδοντας εις οικονομικάς επιχειρήσεως εν Μακεδονία, εις επιχειρήσεις χρηζούσας ειρηνικής αναπτύξεως θα πεισθώσιν ότι ημείς επ' ουδενί λόγῳ εννούμεν να προβάμεις εις βιαίαν ανατροπήν του εν αυτή πολιτικού καθεστώτος, ουδέ χάριν της επιδόσεως των οικονομικών ημών συμφερόντων είμεθα πάντοτε υπέρ της νυν κρατούσης εν αυτή τάξεως, υπέρ της διατηρήσεως της οποίας θα συμπράττωμεν και θα συναγωνιζόμεθα αυτούς εκ παντός τρόπου. Άλλα πως πρέπει να διατεθώσιν εν Μακεδονία τα Ελληνικά κεφάλαια;

Την Μακεδονία περιοδεύσαμεν το πρώτον κατά το θέρος του 1877, μικρόν μετά την έκρηξην του πολέμου των Ρώσων και Τούρκων. Το πρώτον, όπερ επέσυρε τότε την ιδιαιτέρων ημών προσοχήν, ήτο η γονιμότητας του εδάφους αυτής, δυναμένου πολλαχόν να παραβληθή προς τας ευφορωτάτας γαίας της υφηλίου. Το γεγονός δε, καθ' όταν δύο τρίτα της Μακεδονίας γης απαρτίζουσι την σήμερον μεγάλα αγροτικά κτήματα (τοιφλίκια), ανήκοντα εις μεγαλοκήμονας Οθωμανούς, εν συνδυασμώ προς την υποτίμησην, την επελθόντων εις αυτά, άμα των Τούρκων υποστάντων τας πρώτας παρά τον Δούναβιν ήττας, συνετέλεσεν εις το να ωριμάσῃ εν ημίν ευθύς τότε το εξής σχέδιον. Παρείχετο ημίν αριστην ευκαιρία ν' αγοράσωμεν τότε μεγάλα αγροτικά κτήματα εις τα διάφορα διαμερίσματα της Μακεδονίας εις τιμάς, καθ' ας αυτά θ' απέφερον, άνευ οιασδήποτε βελτιώσεως, άνευ του ελαχίστου νεωτερισμού περί την καλλιεργίαν, 12-15% επήσιον καθαρόν εισόδημα. Η επιχείρησης ήτο επικερδεστάτη υπό άποψιν οικονομικήν, ηδύνατο δε ν' αποβή επωφελής τα μάλιστα και υπό άποψιν εθνικήν, εάν οι αγοράζοντες τα περί αν ο λόγος κτήματα ομογενείς απεφάσιζον μέρος των κερδών να διαθέσωσιν εις ίδρυσην Ελληνικών σχολείων και νανών εν αυτούς, ν' αναθέσωσιν δε την διεύθυνσην αυτών εις χειράς ανδρών, οίτινες οι μόνον γνώσεις αγρονομικάς θα είχον, αλλά και ξήλου αγνού υπέρ της εθνικής ιδέας θα ενεφορούντο και θα ενήργουν υπέρ αυτής, ως δει. Εν πρώ-

τοις αυτοί οι κάτοικοι των κτημάτων, άτινα ούτω πως θα πειρήχοντο εις χείρας Ελληνικάς, θα εξησφαλίζοντο εις τον εθνισμόν, είτα δε και διά των σχολείων και διά των ναών, οίτινες θα ιδρύνοντο εν αυτοίς, και διά της καθόλου ενεργείας των διευθυντών αυτών, θα προσειλκύνοντο και οι περίοικοι εις τον εθνισμόν ημών και θ' απέβαινον ούτω τ' αγοραζόμενα κτήματα εστίαι του εθνικού ημών βίου εις τα διάφορα διαμερίσματα της χώρας. Το σχέδιον ημών εκείνο επενδύσαμεν ανακοινώσαμεν πρός τινας ομογενείς, προτρέποντες αυτούς εις την εκτέλεσίν του και εξόρκιζοντες αυτούς ιδίας εις την αγορά της πάλαι μητροπόλεως της Μακεδονίας επί Φιλίππου και Αλεξάνδρου, της Πέλλης, ήτης καλούμενή την σήμερον Βουλγαριστί με Πόστολ, Τουρκιστί δε Αλακλήσια, είνε τοιφλίκιον, οικονόμενον υπό βουλγαροφάνων, προστάθη δε εις ημάς αυτούς εν καιρώ που το πολέμου των Ρώσων και Τούρκων αντί 9.000 Οθωμανικών λιρών. Δυστυχώς οι ομογενείς, προς ού τότε απετάθημεν, επισφαλή θεωρούντες την κατάστασιν των πραγμάτων εν Μακεδονία την εποχήν εκείνη, ανέβαλον την εκτέλεσιν του σχεδίου εις καιρόν μάλλον εύθετον.

...Εἰς δε τούτων, διακριθείς καθ' άπαντα τον βίον αυτού επ' άκρα φιλογενεία, επενευσε... ν' ανακοινώσῃ προς τον τότε Οικουμενικόν Πατριάρχην την πρόθεσίν του, όπως διαθέση πολλάς μυριάδας Οθωμανικών λιρών υπέρ του σχεδίου ημών. Ο περί ού όμως ο λόγος πρωθιεράρχης [=Ιωακείμ Γ'] τούτο μεν εξ εγωσιού, όπως μη φανή δηλαδή ότι γίνεται τι, μη προερχόμενον εκ της πρωτοβουλίας αυτού, τούτο δ' εξ αφοσιώσεως προς την Κωνσταντινούπολιν, εις την επεθύμησι προ παντός να συγκεντρώσῃ, εις δυνατόν, πάντα τα υπέρ εθνικών σκοπών διαθέσιμα κεφάλαια των ομογενών, ανακαίνιζαν δ' αυτών και διάκοσμών επί το ευπρεπέστερον τα Πατριαρχεία και ανεγείρων πολυτελή άλλα κτήρια, απέτρεψε τον φιλογενέστατον εκείνον άνδρα από της περί Μακεδονίας προθέσεως του. Μετά μικρόν ανεκινήθη το μεθοριακόν της Ελλάδος ζήτημα, εγένετο δε η συνδιάσκεψις του Βερολίνου, δι' ής έμελλε να λάβῃ σάρκας η πρό δύο επώνευχείσα ευχή του συνδρόνου περί της ημετέρας χώρας. Επειτού της ημετέρας εστράφη επί την Θεσσαλίαν, ένθα πολλοί επροθυμόποιθησαν ν' αγοράσωσι κτήματα, αποβλέποντες εις το υλικόν μόνον κέρδος. Εκ της μεγάλης όμως ζήτησεως προήλθην η υπερτίμησις αυτών, δι' ήν αμφιβόλως κατέστησαν τα κέρδη, το δε περί Μακεδονίας σχέδιον εγκατελείφθη, ως μη ώφειλεν, ολοχερώς.

Την αγοράν μεγάλων αγροτικών κτημάτων θα συνιστώμεν και νυν εις τους ομογενείς, τους δυναμένους να πράξωσι τούτο, διαβεβαιούμενοι αυτούς ότι εν Μακεδονία για πάρχει πλείστα ιδιοκτησίας ή εν αυτή τη Ελλάδι. Εκεί η αγορά και η πώλησις ακινήτων δεν γίνεται εική και ως έτυχεν. Υπάρχουν κτήματα απολύγια εν εκάστη υποδιοικήσει, διοικήσει ... και το κεντρικόν εν Κωνσταντινούπολει. ... Ούτω πως δυσκόλως δύνανται να επισυμβάσωσι κατά την μεταβίβασιν της ιδιοκτησίας ακινήτων κτημάτων αι απαντώσαι αλλαχού καταχρήσεις, μάλιστα δε παρ' ημίν εν Ελλάδι. ... Οι δε μέλλοντες ν' αγοράσωσι μεγάλα αγροτικά κτήματα αποτελείσθη, ως μη ώφειλεν, ολοχερώς.